

Hallo allemaal!

Zoals belooft dit keer de ervaringen van Ron bij de tandarts. Het begint natuurlijk met een zere kies. Allereerst hebben we de V.G.V.W-methode geprobeerd (Vanzelf Gekomen gaat Vanzelf weer Weg). Maar ingrijpen bleek helaas echt noodzakelijk.

Dan begint het: waar ga je heen, wat vertrouw je? Heel veel gebitten in Bosnië zijn behoorlijk slecht en er ontbreken veel tanden. Niet echt hoopgevend. Dus in Spionica op zaterdagochtend naar de private tandarts, die helaas geen Engels sprak, maar wel een verzorgde praktijkruimte had. Met een paar flinke tikken op de bewuste kies waarbij hij aan Brigitta vroeg of het pijn deed (!!!), trok hij de conclusie dat er een ontsteking onder zat. Zoiets vermoeden we al...

Daar moet eerst een foto van gemaakt worden. Dus op zoek naar de fotograaf, die voor 10 KM / 5 Euro een foto maakt. Een apparaat in een verder lege kelder, tegen de muur zitten, een pak keukenrol als kussentje achter het hoofd en voila, de foto is klaar. Terug naar de tandarts. Hij is net bezig maar ook wel nieuwsgierig, dus roept hij ons binnen, flexibiliteit is hier vanzelfsprekend. Daar vertelt hij dat we naar een specialist moeten in Brcko, half uur bij ons vandaan. Daar dus maandag naar toe, de pijn gaat ondertussen op zondag over, de zenuw is blijkbaar doodgegaan. Of dat goed of fout is weten we helaas niet. Een en ander op internet opgezocht, het blijkt een wortelkanaalbehandeling te zijn, hm, klinkt niet echt fijn...



Om het wat op te leuken: plaatjes van nieuwe aanplant bij klanten. Wie had dat gedacht, dat we nog eens coniferen zouden verkopen?



Maandag naar die bewuste tandarts, de wachtkamer ingelopen en even in de deur gevraagd of we moeten wachten of hoe het werkt. Blijkt dat we even later binnengeroepen worden en Ron mag plaatsnemen op de stoel. Alles ziet er hier wat ouder uit, ook matig tot geen Engels of Duits helaas. Er wordt wat geprutst in de kies en het wordt duidelijk dat we over een paar dagen naar de andere tandarts terug moeten, hij zal het dan wel afmaken. We betalen 20 KM / 10 Euro en verlaten met een recept voor antibiotica de praktijk. Dat recept hebben we niet gebruikt. Ze gebruiken hier graag antibioticum voor elke kwaal...

Op donderdag naar de eerste tandarts terug. Hij kan het niet afmaken, zegt hij. De tandarts in Brcko vond hij toch ook wel een beetje grub (vertaald iets als 'lomp'...) en we kregen een naam van een tandarts in Tuzla, drie kwartier de andere kant op. Deze spreekt wel redelijk Engels gelukkig. Daar dus naar toe en daar zijn uiteindelijk in drie behandelingen de 3 wortels van de kies schoongemaakt en is het geheel weer gevuld voor 150 KM / 75 Euro. Leuk detail: twee behandelstoelen naast elkaar in 1 ruimte, kun je meegenieten met je buurman of vrouw. Afspraken maken is niet nodig, beetje vreemd in eerste instantie maar eigenlijk ook wel handig en flexibel.

Oh ja, afgezien van de eerste week en hier en daar een verdovingsprikje heeft het geheel eigenlijk bijna geen pijn gedaan! Al met al kunnen ze hier prima een ontstoken kies repareren en zijn ze flexibeler dan in Nederland en dat is wel zo makkelijk!

Hartelijke groet,
Ron en Brigitta

brigitta@broninfo.nl + www.broninfo.nl