

Hallo allemaal!

Ditmaal een mailing in vakantie sferen om jullie een indruk te geven van wat er zoal te beleven is in dit land. Maar eerst -kort- enkele nieuwe ontwikkelingen mbt tot ons werk:

- halverwege juli hebben we een kort en onverwacht bezoek aan Nederland gebracht voor ons werk. Wat was het gras bij jullie geel!
- Plantarium gaat door! Er is een nieuwe partner en geld om de liquiditeit op peil te houden, totdat we weer voldoende omzet maken. Dus we blijven hier werken en kunnen ons nu ook meer gaan settelen.
- We werken nog veel te veel maar kunnen nu nieuwe mensen erbij gaan zoeken, hopelijk lukt dat snel.

Al met al komen we zo langzamerhand in een nieuwe fase hier. Het is moeilijk te omschrijven, maar het is zoiets als: 'aha, dus hier gaan we echt wonen, hmm, wat vinden we daarvan...?' We hopen nu ook de discipline te kunnen vinden om de taal meer gestructureerd te gaan leren. We zoeken nog iemand die ons daarbij kan helpen. Op zich redden we ons prima, maar zo langzamerhand wil je ook wel een paar complete zinnen zeggen... Hieronder heb ik wat 'toeristische' beelden uitgezocht uit het noorden van Bosnie:



het Modrac meer, ¼ uur bij ons vandaan, de 'stoeltjes lift' op de achtergrond is niet voor toeristen, maar voor ijzererts.



tuin van een Servisch Orthodox klooster



Tuzla heeft vele parken, op de voorgrond een kunstmatig zoutmeer, op de achtergrond de Servisch Orthodoxe kerk. De oude stad Tuzla is op een zoutmijn gebouwd. Door enthousiaste zoutwinning is de stad verzakt en kan er niet meer gebouwd worden. Daarom zijn er zoveel parken in dit deel van de stad. Er stonden eerder huizen. Het zoutmeer ligt op het laagste deel. Hier liggen wel de nodige interessante ontwerpuitdagingen! Wie weet kan ik ooit iets mee-organiseren.



*Het is weer meloenen seizoen.
Hier een plaatje uit Banja Luka*



*In Banja Luka is ook een prachtige burcht.
Hier de entree. In de burcht is een goed restaurant.
Dat weten we inmiddels uit ervaring.*



Kozara natuurpark: een enorm socialistisch monument bovenop de berg. Het werkt goed: je voelt je echt heel klein. Je kunt ook nog binnenin komen door de spleten, maar dat is alleen voor slanke types weggelegd. Maar de hele architectuur zuigt je ahw naar dat middelpunt.



Dat was 'm weer voor deze keer. Voor degenen die enthousiast direct een reis willen boeken, een deel van het land kent de volgende borden:



Cyrrillisch!!!! Verhoogt het vakantie avontuur!

Hartelijke groet,
Ron en Brigitta

brigitta@broninfo.nl + www.broninfo.nl

p.s. binnenkort: Ron bij de tandarts oftewel hoe werkt het medisch systeem!