

Hallo allemaal!

Zo, de paasdagen zijn alweer even voorbij en het was interessant om dat hier eens mee te maken. Pasen wordt in onze regio namelijk niet gevierd, moslims doen daar niet zo aan... Maar even verderop in andere regio's van Bosnië wordt door katholieken en servisch-orthodoxen wel Pasen (Uskrs) gevierd. De zondag voor Pasen waren we bij vrienden in Banja Luka en die namen ons mee naar de servisch-orthodoxe dienst. Dat was een hele belevenis! Het zingen was prachtig, alleen ging ik, Brigitta, voortijdig naar buiten vanwege de wierooklucht en het lange staan. De dienst duurde dan ook meer dan 2 uur. Maar ook tijdens de dienst was er buiten van alles te zien. Vanwege de paastijd, was het zo vol dat mensen buiten moesten staan wachten, zoals op de middelste foto is te zien.



Met Pasen zelf waren we in Tuzla bij een evangelische kerk waar we regelmatig heengaan. Daar hadden we aansluitend een barbecue met zijn allen. Zo vierde iedereen Pasen weer op zijn eigen manier (of niet). In Bosnië vindt je veel variatie!



Verder beschikken we deze maand april over veel vrije tijd, In afwachting van nieuwe stappen die we gaan zetten. Het ziet er op dit moment naar uit dat we geen nieuwe partners kunnen vinden om in Bosnië verder te werken. Vrijwillig valt er natuurlijk veel te doen, maar daar kunnen we niet van leven. Bovendien heeft vrijwillig werk hier over het algemeen geen enkele status en wordt het veelal niet serieus genomen. Het lijkt ons in die zin niet effectief en niet passend bij onze visie. We wachten af tot 30 april. Vinden we niets dat ons hier in staat stelt om ons een basis levensonderhoud te geven, dan gaan we terug naar Nederland. Dat is nog maar 3 weken vanaf nu!



Hartelijke groet!

Ron en Brigitta

brigitta@broninfo.nl
www.broninfo.nl