

Hallo allemaal!

Wisten jullie dat Bosnië bekend staat als het land met de meeste ministers? Het zijn er 180 (!) verdeeld over de verschillende landelijke en provinciale bestuursorganen en deelstaten. Al met al zijn er 760 parlementsleden in het hele land. 60% (!) van het nationale budget gaat naar het overheidsapparaat. Dit alles op een bevolking van krap 4 miljoen inwoners. Ja, Bosniërs houden van praten! Dat je, werkend in de economische sector, niet blij wordt van dit soort getallen, moge duidelijk zijn. Zo stond deze week in de krant hier dat Bosnië het laagste BNP in Europa heeft, zelfs lager dan Albanië. Dat Albanezen, waar ze nogal op neer kijken, het beter doen, steekt nogal. Als je dan ook nog bedenkt dat er miljarden aan Internationaal geld naar Bosnië is gekomen in de afgelopen 10 jaar, meer per inwoner dan in West Europa na WOII, dan weet je weer dat het taai werken is in dit land. Het lijkt wel of er hier op nationale schaal 'iets' in de lucht hangt, een geest van 'het wordt toch niks' en 'ja, wat kan je eigenlijk doen'. Voor insiders: Ron kon zich altijd zo ergeren aan mensen die liepen te sloffen, die heb je hier genoeg! Dus doet het uitermate goed om ook enkele positief ingestelde jonge mensen te kennen. Een verademing!



Het klimaat trekt zich van dit soort nationale, politieke ontwikkelingen niets aan en gaat zijn eigen gang. Het wordt voorjaar! Dat is dit jaar extreem vroeg. Meestal is het later dan in Nederland en er kan sneeuw liggen tot in april. Maar dit jaar is er minder gevallen dan in Nederland, bijna niets dus. Vorige week hebben we de 'Stari Grad' bezocht hier bij ons vlakbij in Srebrenik. Omdat we nu niet zo veel tijd aan concreet werk voor Plantarium hoeven te besteden, hebben we tijd voor dit soort uitstapjes. Een ruïne in een land als dit, is ook een echte ruïne! Geen entree, geen japanse toeristen, geen kiosk met ansichtkaarten, geen afrasteringen....; alleen een ruïne en een vergezicht. Het kasteel wordt in 1333 voor het eerst genoemd en dateert nog uit de tijd van de Slavische koningen. Dus nog voor de 500 jaar Ottomaanse (Turkse) overheersing. Her en der zien we de eerste bloemen in de berm en aan bomen. Ook al is onze toekomst in Bosnië op dit moment totaal onzeker, er komt weer lente!



Hartelijke groet, Ron en Brigitta

brigitta@broninfo.nl + www.broninfo.nl

Hoop is de zekerheid dat het goed is om ergens aan te werken, of het nu lukt of niet
Vaclav Havel, oud president van voormalig Tjechoslowakije