

Dag allemaal!

### **Verandering en weerstand gaan hand in hand**

Voor zijn verjaardag heeft Ron de coachingskalender 2007 gekregen. We hebben alvast een citaat uitgezocht wat ons wel aansprak:

*Spreek als je kwaad bent...  
en je zult de beste toespraak houden waar je ooit spijt van zult hebben  
(Ambrose Bierce)*

Zodra je gaat proberen grenzen te verleggen van de mogelijkheden krijg je automatisch met frustraties te maken. Frustraties die zich soms uiten in boosheid horen daar logischerwijs bij. We praten hier overigens in de eerste plaats over onszelf. Iedere ondernemer en iedereen die zich inzet voor veranderingen ten positieve, in welke positie dan ook, zal dit herkennen. Dergelijke kwaadheid is niet direct goed of fout, maar het vraagt wel wijsheid om daar op een goede manier mee om te gaan. We vinden het een hele kunst om lucht te geven aan die energie op een positieve manier, zowel voor jezelf als voor je omgeving.

*Woorden hebben macht over leven en dood  
Wie zijn tong koestert plukt daarvan de vruchten  
(Spreuken 18:21)*

In theorie kunnen we de dingen soms goed weten (soms ook niet), de praktijk is weer een ander verhaal. We komen in ieder geval volop omstandigheden tegen om hier ervaring mee op te doen!

In de vorige brief gaven we aan dat we geld zoeken voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf, dat is zeker nog niet afgerond, tegelijk zijn er wel positieve ontwikkelingen. We blijven open voor suggesties!

### **Rustpunten**

En dan is het soms goed om eens even heel wat anders te doen. Gisteren hebben we hier een berg (1328m) beklommen met een groep Bosniërs, studenten van een Engelse taalschool hier in Tuzla.



*Met de auto de berg op, het laatste stukje dan door de sneeuw... Hier lag al sneeuw, beneden nog niet. Blik verruimende vergezichten!*

Ook dit keer:  
Hartelijke groet,  
Ron en Brigitta

[brigitta@broninfo.nl](mailto:brigitta@broninfo.nl) + [www.broninfo.nl](http://www.broninfo.nl)

